

Gods masterplan met Israël en de volken (7 sleutelteksten)

**Sleutel 1: Hij sloot een eeuwig verbond en gaf een land als eeuwig bezit aan Israël.
En MÉT Israël worden alle volken gezegend**

Oude verbond/Abraham (Genesis 12:2-3 en Genesis 17:8):

VOLK → IK ZAL (1) u tot een groot volk maken, (2) u zegenen en (3) uw naam groot maken, en

(4) u zult tot een zegen zijn.

(5) IK ZAL zegenen wie u zegenen, IK ZAL vervloeken wie u vervloeken.

(6) En MET U zullen ALLE GESLACHTEN van de aardbodem gezegend worden.
Genesis 12:2-3

→ Met u = met Israël; er staat niet: "zonder Israël"

IK ZAL mijn **VERBOND** oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht en hun nageslachten,
tot een **EEUWIG VERBOND**...

LAND → IK ZAL aan u en uw nageslacht **het LAND**, waarin u vreemdeling bent het **HELE LAND**
Kanaän als een **EEUWIG BEZIT** geven. IK ZAL hun tot een God zijn (Genesis 17:8)

Nieuwe verbond/Jezus:

Maar dit is het **VERBOND** dat Ik in de **TOEKOMST met Israël ZAL** sluiten spreekt de HEER: (1) IK ZAL mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven.

(2) Dan ZAL IK hun God zijn en zij mijn volk.
Jeremia 31:33

(3) IK ZAL een EEUWIG VERBOND met hen sluiten, Ik keer Mij **NOOIT MEER** van hen af en ZAL hen **ALTIJD ZEGENEN**. IK ZAL hen met ontzag voor Mij vervullen, zodat zij zich nooit meer van Mij zullen afkeren. Jeremia 32:40

zo zegt de Here die de zon tot licht geeft, die de maan en de sterren verordent tot een licht des nachts, die de zee opzweept, dat haar golven bruisen, wiens naam is Here der heerscharen: **als deze verordeningen voor mijn ogen wankelen, luidt het Woord des Heren, DAN ZAL ook het nageslacht van Israël ophouden al de dagen een volk te zijn voor mijn ogen....** Jeremia 31:35

Er is een grote MISVATTING onder christenen:

Oude verbond= Gods verbond met de Joden

Nieuwe verbond=Gods verbond met de christenen/kerk

Het is een misvatting te denken dat het 'oude' verbond voor Israël is en het nieuwe verbond gereserveerd is voor de kerk.

→ Ook het 2e verbond gaat over de beloften van God aan Israël.

→ En andersom: de wet gaat óók over christenen. Oude- en nieuwe verbond horen bij elkaar en zijn een eenheid. Je kan niet het Oude testament alleen voor de Joden gebruiken en nieuwe testament voor christenen.

De Bijbel leert trouwens dat de niet-Joden oorspronkelijk geen deel hadden aan deze verbonden, dus ook niet aan het nieuwe verbond! (Ef 2:11-13) Door het bloed van Israël's Messias mogen nu óók de volken naderen en zijn zij geen vreemdelingen meer. (Ef 2:19).

Hiermee gaat Genesis 12:3 in vervulling: met u zullen ALLE GESLACHTEN van de aardbodem gezegend worden.

Sleutel 2: Jezus komt terug als Israël Hem gaat verwelkomen! Dit is een satanische strijd

- Jezus komt niet terug in New York en ook niet in Genève, maar op de olijfberg in Jeruzalem! (Hand 1:11).
- Als Jezus spreekt over zijn wederkomst, zegt Hij tegen de Joden:
'Jullie stad (= Jeruzalem) wordt eenzaam aan haar lot overgelaten. Ik verzeker jullie: vanaf nu zullen jullie Mij niet meer zien, tot de tijd dat je zult zeggen: "Baruch Haba beSjem Adonai" (= "Gezegend is Hij die komt in de naam van de Eeuwige!").' Matteüs 23:37-39

- Dit is de sleutel waar alle **STRIJD** om draait: wanneer Joden in Jeruzalem Jezus als Messias gaan aanbidden en verwelkomen **DAN** zal Jezus als Messias terugkomen!
- **In Gods plan is dit dus een strategische sleutel**, net als de zendingsopdracht (gaat uit in de gehele wereld... verkondigd.... En DAN zal het einde gekomen zijn).

Het is een satanische strijd want de duivel weet dat hij niet veel meer tijd heeft en is daarom hysterisch, in paniek en razend van woede.

Het volk Israël is sinds 1948 op zijn plaats en het Messiaans overblijfsel in Israël en Jeruzalem neemt beetje bij beetje toe. *Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke kind gebaard had (Openbaringen 12:12-13)*

- Op de Rotskoepel in Jeruzalem staat het opschrift: 'God heeft geen zoon.' Dit is waar alles om draait. Het is Gods final countdown. In 1948 is Israël gesticht en in de ogen van de Arabische volken is het een 'nakhba', een catastrofe. Daarom wil de Arabische wereld Israël vernietigen.
- Dezelfde geestelijke strijd woedt ook in onze kerken, maar dan veel subtieler
- Vergeet niet dat nauwelijks 75 jaar geleden de Joden in Europa bijna werden uitgeroeid. Het eeuwenoude *christelijk* antisemitisme is nog springlevend want waarom wordt er in onze kerken nooit gepredikt terwijl 80% van de Bijbel gaat over Gods plan met Israël en de komst van de Messias van Israël. ?
GOED OM OVER NA TE DENKEN WAAROM DAT ZO IS.

Sleutel 3: Als Joden Jezus aannemen → opstanding uit de doden → opwekking

Want als hun **VERWERPING VERZOENING VOOR DE WERELD** betekent, wat betekent dan **HUN AANNEMING** anders dan **LEVEN UIT DE DODEN**' (Rom. 11:15).

Roeping van de heidenen t.o.v. het onbekeerde Israël

Romeinen 11:11 *Door hun val echter is het heil tot de heidenen gekomen om hun tot jaloersheid te verwekken. Als hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achteropkomen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid!*

- Wil je echt opwekking? Kijk naar Gods plan / architectuur in het Woord. Draag dan je steen bij aan het bidden voor Israël en om de Messiaanse gelovigen te steunen! Het is als niet-Joodse gemeente onze roeping / onze plicht Gods uitverkoren volk jaloers te maken. Paulus spreekt hier met nadruk tegen de niet-joodse gelovigen.
- In plaats daarvan heeft het joodse volk onbeschrijfelijk zwaar geleden. Wat hebben wij als christenen er tegen gedaan? Hitler zei openlijk dat hij slechts uitvoerde wat de kerk al 1500 jaar had gedaan. Een demonische misleiding. Had Jezus niet gewaarschuwd voor misleiding?
- *Daarom denk ik dat het van enorm strategisch belang is om een keer te brengen in deze geschiedenis voor Gods aangezicht!*

Sleutel 4: VIA Israël maakt God Zich EEN NAAM VOOR ALLE VOLKEN.

Ezechiël 36: 22-36:

Vers 22→ “Dit zegt de Here Heere: (1) Ik doe het **NIET OM U**, huis Israël, (2) maar **OM MIJN HEILIGE NAAM**, die u ontheiligd hebt onder de heidenvolken waarhen u gegaan bent!

Vers 23→ (3) **IK ZAL MIJN GROTE NAAM HEILIGEN**, die onder de volken ontheiligd is...
(4) **Dán zullen de VOLKEN WETEN DAT IK HEER BEN** – spreekt de Heere Heere, **ALS IK IN U VOOR HUN OGEN GEHEILIGD WORDT**

Vers 24→ (5) **IK ZAL u uit de heidenvolken halen** en u **UIT ALLE LANDEN bijeenbrengen**.
(6) **Dan ZAL IK u naar UW LAND brengen**.

Vers 25→ (7) **IK ZAL** rein water op u sprengen **U ZULT REIN WORDEN**. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen.

Vers 26→ (8) **Dán ZAL IK U EEN NIEUW HART GEVEN EN EEN NIEUWE GEEST**.
IK ZAL het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven..

Vers 27→ (9) **IK ZAL MIJN GEEST in uw binnenste geven**. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen inacht neemt en ze houdt.

Vers 28→ (10) **U ZULT WONEN IN HET LAND** dat Ik uw vaderderen gegeven heb, (11) **U ZULT EEN VOLK VOOR MIJ ZIJN EN IK ZAL EEN GOD VOOR U ZIJN**.

Vers 32→ (12) **IK DOE HET NIET OMWILLE VAN U**– spreekt God, de Heer; laat dat u bekend zijn! Schaam je en wordt te schande vanwege uw wegen, volk van Israël.....

Vers 36→ (13) **Dán ZULLEN DE VOLKEN die om u heen overgebleven zijn, WETEN dat Ik, de HEERE, Zelf herbouw wat afgebroken is en beplant wat verwoest is.**

SLEUTEL 5: Opwekking voor de volken via het herstel van de vervallen hut van David

Hand 15:14-17 ... hierna zal Ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen (...) **OPDAT DE MENSEN DIE OVERGEBLEVEN ZIJN, DE HERE ZOUDEN ZOEKEN, EN ALLE HEIDENEN OVER WIJ MIJN NAAM IS UITGEROEPEN**

Dit is een citaat van Petrus uit Amos dat zegt dat er een 'herstel van de vervallen hut van David' komt en *daarna een wereldwijde opwekking onder alle heidenen:*

Het herstel van de hut van David is Gods profetische plan. Gelovigen in Jesjoea, Jood én niet-Jood, worden opgewekt om zich tot één nieuwe mens in één Lichaam te verbinden! Dit brengt de gemeente tot haar volle eindbestemming en dit geheim zal Gods glorie terugbrengen in Gods tent!

Efeze 2:13-16 Beide groepen worden geschapen tot één nieuwe mens...

Wat zei Jezus nog meer? *'Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn (...)* En het zal worden één kudde één herder' (Joh. 10:16). *Dit spreekt van een samenvoeging van Joden niet Joodse gelovigen.*

Sleutel 6. de Gemeente bestaat uit Messiaanse gelovigen en daaraan toegevoegd gelovigen uit de volken

Onder het Eerste Verbond was er al een groep mensen of gelovigen aanwezig die Gemeente van Israël wordt genoemd:

..... spreekt tot heel de **GEMEENSCHAP VAN ISRAËL** als volgt.... (Exodus 12:3,6, Jozua 8: 35 bijvoorbeeld)

Wanneer wij het woord "Gemeente" lezen, betekent het dan ook letterlijk "*de uitgeroepen*", *degenen die apart zijn gezet*.

Het Hebreeuwse woord kahal betekent "uitgeroepen", daar het van de Hebreeuwse wortel komt dat "te roepen" betekent. *De gemeente in Israël noem je ook een Kehila.*

Wat is de 'Nieuw testamentische' gemeente?

- Israël zal haar roeping als uitverkoren volk nooit kunnen vervullen als er geen sprake is van een relatie met Jesjoea als Messias van Israël
- Een groot deel van Israël leeft (*nog*) niet in het nieuwe verbond van Jesjoea als Messias van Israël.
- Joden die het koningschap van de Messias en hogepriester Jesjoea aanvaardden vormen het vernieuwde Israël. Ze gaan een vernieuwd verbond aan in Jezus (Jesjoea) en zijn 'er uitgeroepen' door Jesjoea.

Deze groep mensen zou je dus kunnen noemen de Nieuw Testamentische Gemeente, bestaande uit bekeerde Joden die Jesjoea als Messias van Israël aangenomen hebben. Dit is wat er geschiedde op de pinksterdag!

Zegen voor alle volken, MET (het gelovige) Israël!

- Na het volbrachte werk van Jezus komen dan ook gelovige heidenen tot geloof. De opschudding onder de joodse gelovigen is zo groot dat er een vergadering moet komen – lees Handelingen 15.
- Niet-Joodse gelovigen kunnen ingevoegd worden (geënt worden). Zo ontstaat er één samengevoegde kudde onder de leiding van één Herder, Jezus (Johannes 10:16)

Wortel en takken (Romeinen 11:12-32)

- Veel Christenen denken en spreken vanuit scheiding: wij en zij. De gemeente bestaat dan de bekeerde heidenen en dan heb je nog de Messiasbelijdenden Joden.
- Dit is niet Bijbels. Als Paulus spreekt over het enten op de edele olijf (Romeinen 11:17-18) bedoeld hij dus dat "gelovige niet-Joden" zich invoegen in het in de GELOVIGE overblijfsel (Messias belijdende) van Israël. En zo komen we weer bij Gods passie: dat er één volk is, dat bestaat uit wederomgeboren joden en wederomgeboren heidenen. Dat volk SAMEN heet "Gemeente".
- Takken kunnen eenvoudig niet zonder een wortel groeien, anders gaan ze dood. Als je denkt dat je het wel zonder de wortel kan ben je behoorlijk hoogmoedig en ga je dood. Paulus waarschuwt dat *de wilde olijfboom zich niet moet beroemen tegen de takken. En als u zich beroemt: U draagt de wortel niet, maar de wortel draagt u* (Romeinen 11:17-18). Dat is wat er helaas is gebeurd in de geschiedenis met christelijk antisemitisme als gevolg.

Verwarring over de wortel en de takken (Romeinen 11:12-32)

- Er zijn twee groepen in Israël: het (nog) onbekeerde Israël en een Messias belijdende rest. Romeinen 11:6 spreekt ook over een overblijfsel. *Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan.....*
- In de praktijk zie ik nogal wat verwarring bij christenen hierover. Ze spreken over het geënt worden in Israël als land, of bij de orthodoxe Joden, maar dat is onjuist! Dat zou betekenen dat we geënt worden in een antichristelijke geest die Jesjoea verwerpt! Nee, het gaat hier over het invoegen in de Messias belijdende rest! Paulus roept zelfs zijn pijn uit over zijn Joodse broeders die verloren gaan (Romeinen 11:14)

Er is één gemeente en **als niet-Joodse gemeenschap(-pen) zijn wij dus samengevoegd (geënt) in de Messiaanse gemeente**. *We zijn aan de stam toegevoegd als 'wilde' takken en mogen deel hebben aan de saprijke wortel. Ieder heeft zijn eigen identiteit, maar we kunnen niet zonder de wortel en de edele olijf.*

Efeze 3:6 Het **GEHEIM** van de roeping van niet-Joodse gelovigen: Dat de Niet-Joodse gelovigen **MEDE**-erfgenamen en **MEDE**-leden en **MEDE** genoten van de belofte in Christus zijn.

Sleutel 7: Israël is een toets in de eindtijd

Jeruzalem: een schaal van bedwelming voor de volkeren

2 Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. 3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.

4 Te dien dage, luidt het woord des HEREN, zal Ik alle paarden treffen met verbijstering, en hun berijders met krankzinnigheid; over het huis Juda zal Ik mijn ogen openhouden, doch alle paarden der natiën zal Ik treffen met blindheid.

Vers 9 Te dien dage zal Ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken. (Zacharia 12:2-4, 9)

*Joel 3:1-2: „Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, **en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden.***