

Israël's Hoop

Foto: Shutterstock

PETACH TIKVAH NIEUWS

JAARGANG 16 - NR 1 - APRIL 2019

door Eelco Schaap



Waarom vroeg God de Joden in Egypte een lam zonder gebrek te slachten, en moesten zij het bloed strijken op de beide deurposten en de bovendorpel? Door dit te doen toonde God hen de beginselen van verlossing en redding door het **Bloed**: het bloed aan de deurposten werd het verschil tussen leven en dood (Exodus 12:12-13).

HEDEENDAAGS ORTHODOX JODENDOM

In 70 na Chr. verwoestten de Romeinen Jeruzalem en de Tempel. Dit had grote impact omdat er geen offers meer gebracht konden worden om verzoening te doen over de zonden. Vanwege het verdwijnen van tempel, priesters en offers ontwikkelden de Farizeese rabbijnen een religieus systeem waar mondelinge wetten (Misjna, Gemara, Talmoed en Midrasj)

een belangrijker plaats gingen innemen dan de geschreven wetten van God zelf!

ISRAËLS HOOP

Sinds de verwoesting van de Tempel is het voor Israël niet meer mogelijk de wet van Mozes te houden, want zonder bloedoffers is er geen vergeving van zonden (Leviticus 17:11). Sommige christenen zeggen dat Joden het Evangelie niet nodig hebben, maar dat is niet Bijbels. God zegt: *'Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God...'*, maar Hem (Jesjoea) heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed (Romeinen 3:23-25).

Het is niet toevallig dat Jezus – als beeld van het Pesachlam – precies tijdens Pesach stierf. In Hosea (3:4) stond

geschreven dat de offers zouden ophouden. In plaats daarvan zou God de Messias zenden die de zonden op zich zou nemen. Wat Israël echt nodig heeft is de Messias. Toen Johannes de Doper Jezus zag, zei hij: 'Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt' (Johannes 1:29). Alleen het Bloed van de Messias kan zonden wegwassen en redding brengen.

VERBODEN HOOFDSTUK

Lang niet alle Joden kennen de Tenach (de Hebreeuwse Bijbel). Het overgrote deel (67%) van de Israëliische bevolking is seculier en 'doet nergens aan'. Maar ook bij religieuze groepen (9% is ultra-orthodox, 23% gematigd religieus) is directe kennis van de Tenach beperkt, doordat Joden vooral vanuit de Talmoed

Lees verder op de volgende pagina »

(Rabbijnse mondelinge leer) onderwijs krijgen. Toen in de vroege Kerk niet-Joodse gelovigen ten onrechte gingen belijden dat de Wet van God, de Tora, niet meer van toepassing was, zagen Joden zich gedwongen Jesjoea als Messias te verwerpen. Wist u dat Jesaja 53 voor Joden een 'verboden' hoofdstuk is? Jesaja 53 is een belangrijke profetie over de Messias, maar wordt niet meer in de synagoge gelezen. De Messias zou als Lam ter slachting een plaatsvervangend offer brengen en verworpen worden.

SCHAAMTE VOOR HET EVANGELIE?

Ik schaam mij niet voor het evangelie van Jezus (*eerst voor de Jood, en ook voor de Griek*, Romeinen 1:16), maar wel voor mijn 'christelijke' geschiedenis: in naam van het kruis werden Joden gedwongen hun Joodse gebruiken af te leggen en zich te bekeren tot het christendom. Het is niet voor niks dat Jezus wordt gezien als misleider en dat Joden het Nieuwe Testament niet mogen lezen. In de Talmoed wordt van de naam 'Jesjoea' de laatste letter weggelaten, zodat alleen nog 'Jesjoe' overblijft: een acroniem voor 'mag zijn naam worden uitgewist'.

VAN VLOEK NAAR ZEGEN

Hoe kan de Kerk na 2.000 jaar die vloek ombuigen naar zegen voor Israël? Paulus zegt immers dat *'heidenen zaligheid hebben gekregen om hen tot jaloersheid te verwekken'* (Romeinen 11:11) en ook de profeten spreken hierover (Deut. 32:21, Jesaja 65:1).

Sommige christenen zeggen 'God Zelf zal zijn volk redden, dat mogen wij niet beïnvloeden', maar ik ken Messiaanse Joden die zeggen: het is de grootse vorm van antisemitisme als jullie Joden de heilsboodschap van Jesjoea niet willen vertellen! Ook Paulus bad voor Israëls redding. (Romeinen 9:3, 10:1). Ik geloof inderdaad dat we getuigen kunnen zijn, maar alleen met een houding van nederigheid, vergelijking vragend en ons afkerend van wat Joden in naam van het kruis is aangedaan. Door de liefde van Jezus vanuit relatie te laten zien zal dat ongetwijfeld leiden tot gesprekken over de Messias.

24/7 MEDIA OUTREACH

Zo willen we **Revive Israel** onder de aandacht brengen. Wij zijn gevraagd deze Israëlsche organisatie - met visie voor opwekking in Israël - in Nederland

te vertegenwoordigen. U hoort daar in een latere nieuwsbrief meer over. Uit het *Revive Israel*-team is de visie geboren om alle Hebreeuws sprekende Israëli's te bereiken met het goede nieuws van het Koninkrijk van God. Veel Joden smachten naar waarheid. In Israël wonen zo'n 6 miljoen Joden; 95% van hen heeft nog nooit het Evangelie gehoord en heeft nooit het Nieuwe Testament gelezen. Israëli's brengen van alle landen de meeste tijd per week op internet door. Zo'n 97 procent van de Israëli's in de leeftijdsgroep van 18 tot 34 jaar zit op Facebook. Dit feit, samen met Gods leiding, hebben de ontwikkeling van internet-tv-zenders aangemoedigd, bekend als *'Yeshua Chai TV'* (Jesjoea leeft) en ook *'Revive Israel TV'*.

Helpt u PETACH TIKVAH het goede nieuws te verspreiden en zo deel te hebben aan de bespoediging van Zijn komst?

Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschap, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning! (Jesaja 52:3,7)

Hulp bij de Alijah vanuit **Belo Horizonte, Brazilië**



'Mijn naam is Marcos en ik kom uit Belo Horizonte, Brazilië. Ik maak *Alijah* met mijn vrouw Sabrina, dochter Thaly en zoon Ilan. Ik ben de zoon van een Holocaustoverlevende en mijn vrouw is een kleindochter van Poolse mensen, die vóór de Tweede Wereldoorlog in Polen woonden.

Alijah betekent voor ons om in het land van onze voorvaderen te leven, samenleven met mensen die hetzelfde gevoel hebben en ook om een nieuw leven te starten. Voordat we definitief de beslissing namen om naar Israël te gaan hebben mijn vrouw en ik veel gepraat. We spraken met vrienden die daar al leven. We verkeren hier in Brazilië in een moeilijke financiële situatie, zonder toekomstperspectief. We geloven dat Israël onze kinderen betere levensomstandigheden kan

bieden. Het is moeilijk om familie en vrienden te verlaten, maar we hopen dat onze kinderen een goede toekomst zullen hebben!

We hoorden over *Ezra* tijdens een discussiegroep over *Alijah* bij het Joods Agentschap. Ezra hielp ons met de paspoorten en andere documenten. We zijn hen erg dankbaar! Blijf alstublieft de mensen ondersteunen die, net als ons, financiële hulp nodig hebben om hun droom uit te laten komen.'

Uw financiële hulp via PETACH TIKVAH is een instrument om Joden te helpen terugkeren naar het land van hun vaders.

PROJECT EZRA



Investeren in jongeren

Al jaren organiseert PETACH TIKVAH Israël Experience reizen. Deze reizen zijn uniek en uit de getuigenissen van jongelui blijkt ook dat de reizen levensveranderend zijn. Vooral omdat we ze in contact brengen met de lokale gelovigen, en ze zien wat God in Israël doet. Daarnaast zijn de reizen tot zegen voor de Messiaanse gelovigen en worden relaties gelegd.

PETACH TIKVAH wil investeren in de volgende generatie en jongeren mobiliseren voor Gods plan met Israël en de volken. Dit omdat veel christelijke jongeren 'niets met Israël' hebben, mede omdat ze er geen onderwijs over krijgen in hun kerk. Tijdens zo'n reis gaat de Bijbel leven. En tegelijk bemoedigt het Israëlische jongeren: buiten Israël zijn er jongeren die om hen geven en voor hen bidden. Ook is er visie voor een uitwisselingsproject met Israëlische jongeren.

Voor dit alles is geld nodig, zoals voor het organiseren van jongerenevents (zie de *One New Man jongerenconferentie*) en het opleiden van reisleiders. PETACH TIKVAH wil de prijzen zo laag mogelijk houden zodat het voor jongeren aantrekkelijk is om mee te gaan. De kosten van reisleiders willen we daarin niet meenemen, maar zij kunnen niet steeds de volle bijdrage zelf ophoesten.

Hiervoor is het ISRAËL EXPERIENCE JONGERENFONDS in het leven geroepen. UW STEUN IS WELKOM!

REISVERSLAG

Op 14 februari jl. vertrokken wij naar Israël. We begonnen in Tel Aviv/Jaffa: de plaats waar Jona wegvoer naar Ninevé en Petrus het visioen kreeg met het laken uit de hemel.

Na deze mooie plek gingen we richting Abu Gosh, een Arabisch dorpje op zo'n 30 km van Jeruzalem. Men denkt dat hier vlakbij de Ark van het Verbond in het huis van Obed Edom heeft gestaan en het verhaal gaat dat daarom Arabieren en Joden hier zo vreedzaam met elkaar leven en werken! Vanaf hier heeft Koning David uiteindelijk de Ark naar Jeruzalem gehaald.

Na een paar dagen Abu Gosh gingen we noordwaarts richting Haifa. We bezochten er een Messiaanse gemeente en in de middag hebben we met de jongeren gegeten, gebeden en samen God aanbeden. Vervolgens begaven we ons richting Galilea, het district waar Jezus diverse wonderen deed. We genoten van een bijzondere boottocht over het meer, waar Jezus over het water liep.

Na een bijzondere tocht door letterlijk het hele land, kwamen wij aan in de Negev woestijn. Hier sliepen wij op een zeer afgelegen (bedoeïen) boerderij aan de grens met Egypte en konden we genieten van het primitieve leven.

Als laatste bezochten we Jeruzalem. Bijzonder om op de plekken te lopen waar Jezus 2.000 jaar geleden ook liep. Na een persoonlijk gebed bij de Westelijke Muur (Klaagmuur) beklommen we de Olijfberg, waar volgens Zacharia 14:4 Jezus zal terugkomen.

Kortom: deze reis was zo mooi en indrukwekkend dat ik dat niet allemaal in een klein stukje kan opschrijven. Voor mij was het als een bedevaart waar ik God ontmoette! **The Israel Experience reis van PETACH TIKVAH is zeker een aanrader!**

Mels Visser



ISRAËL EXPERIENCE

ISRAËL EXPERIENCE REIS 2020

Ben je tussen de 17 en 35 jaar? Dan nodigen we je uit voor een unieke 10-daagse Israëlreis in de voorjaarsvakantie, van 13 t/m 23 februari 2020.

Deze reis is uniek om verschillende redenen:

- Incl. vroegboekkorting slechts € 1.095,- ALL-IN.
- Dit is niet zomaar een toeristische reis. De Bijbel gaat voor je leven, je komt in contact met Messiaanse gelovigen

en we verkennen het hele land, van de Golan tot en met de Negev!

- Deze reis zal je relatie met God verdiepen. Zin in dit avontuur? Ben je christen, flexibel en avontuurlijk ingesteld? Meld je dan vóór 1 oktober 2019 aan via eelco@petachtikvah.org.

Voor meer info: zie petachtikvah.org



SPECIALE BIJENKOMSTEN

28 april 2019 - 20.00 uur | WAT HEEFT DE HOLOCAUST ONS TE ZEGGEN?
– Nigel Woodley uit Nieuw Zeeland (bijeenkomst in samenwerking met Ebenezer Operatie Exodus).

17 – 19 mei 2019 | ONE NEW MAN JONGERENCONFERENTIE
KAMPEERWEEKEND (17-35 jr) op ‘Camping Tikvah’ in samenwerking met *Revive Israel*: Youval & Valerie Yanay en Mark & Gila den Uyl uit Israël.
Kosten € 35,00 voor hele weekend!
Voor meer info: zie bijgevoegde flyer of petachtikvah.org.

6 juli 2019 - 11.00 uur | PINTU PENGHARAPAN
‘Deur van Hoop’. Themadag voor Molukkers en Nederlanders.
Organisatie: *Maluku for Israel*, *Deur van Hoop* en PETACH TIKVAH.

15 september – 15 oktober 2019 | FALL FEAST JOURNEY ISRAEL
Een maand lang onderwijs, aanbidding en gemeenschapsleven in combinatie met de najaarsfeesten in Israël. Kosten: \$ 4.000,- (ca. € 3.550,-).
Voor 31 juli \$ 3.500,- (ca. € 3.200,-).

2 jan – 28 febr 2020 | DISCIPELSHIP JOURNEY ISRAEL
Een *unieke* discipelschapstraining in Israël zelf. Kosten \$ 4.000,- (ca. € 3.550,-) en vroegboekorting voor 1 augustus \$ 3.200,- (ca. € 2.850,-).

13-23 febr 2020 | ISRAËL EXPERIENCE JONGERENREIS (17-35 JAAR).
Aanmelding voor 1 oktober 2019 (vroegboekorting)

Hou voor meer info of activiteiten de website in de gaten!

COLOFON

Deze nieuwsbrief komt elk kwartaal uit voor donateurs en belangstellenden. U kunt de nieuwsbrieven ook op onze website downloaden.

1. PETACH TIKVAH wil jongeren mobiliseren voor Gods plan voor Israël en de volken. We doen dat o.a. door onderwijs en toerusting, praktische outreach in Israël en *Israël Experience* reizen. Zo mogen we meewerken aan het (geestelijk) herstel van Israël.
2. PETACH TIKVAH wil mensen toerusten door het geven van onderwijs. Zo is het mogelijk een *Discipelschap Training* in Israël te volgen in samenwerking met Messiaanse bedieningen.
3. PETACH TIKVAH wil een brug vormen tussen de Messiaanse beweging in Israël en de niet-Joodse kerk.
4. We verlenen hulp aan Joden bij de *Alijah* en andere hulpprojecten.

In Nederland zijn we een centrum van ontmoeting, gebed, training en onderwijs vanuit bijbels/hebreeuws perspectief. We geloven in een generatie gelovigen die weet hoe te gehoorzamen aan de Heilige Geest en die door hun dagelijkse levensstijl jaloersmakend geloof demonstreren (Rom. 11:11). We geloven in het herstel van de gemeente in zijn oorsprong.

PETACH TIKVAH is gevestigd in Hooghalen (Drenthe) vlakbij het voormalige *Judendurchgangslager* Westerbork. Hiervandaan werden in de periode 1942-1944 meer dan 107.000 Joden gedeporteerd naar de vernietigingskampen, waarvan maar 5.000 het overleefden. Op het terrein langs de voormalige spoorbaan is *Camping Tikvah* (www.campingtikvah.nl) gevestigd. Het terrein wordt daarnaast ook gebruikt voor bijeenkomsten, jongerevents en een moestuin.

Oosthalen 5 • 9414 TG Hooghalen
T 0593 - 59 20 97 • E info@petachtikvah.org
www.petachtikvah.org • Lid van Israëlplatform.nl
IBAN: NL75 RABO 0382896408
BIC: RABONL2U
Al uw giften zijn belastingaftrekbaar!



Vormgeving: Sjoel.nl, Sybe de Vos

Vrijwilligerswerk in Israël en Nederland

In Israël

We bieden de mogelijkheid om op vrijwillige basis voor 3 maanden dienstbaar te zijn bij projecten, gemeenten, bedieningen of individuele personen binnen de Messiaanse beweging in Israël.

- Medewerkers hospitality Bed & Breakfast
- Hulp huishouding bij (veelal jonge) gezinnen
- Helpende handen /medewerkers renovatie
- Video Content Creator (Nederland èn Israël)

In Nederland

Ook zoeken we enkele mensen voor ons centrum in Hooghalen in Drente.

- Medewerker beheer gebouwen, terrein & camping
- Video Content Creator (Nederland èn Israël)

Kijk voor meer informatie op onze website: petachtikvah.org.

Intake vindt plaats via PETACH TIKVAH en in overleg met de lokale mensen cq. leiders met wie we samenwerken.

VERMELDING SPECIFIEKE GIFTEN

Geef alstublieft de bestemming van uw gift duidelijk aan bij het overschrijven of op de antwoordkaart: ‘Project PETACH TIKVAH’, ‘Project Ezra’, ‘Project Gaarkeukens’, ‘Project Onderwijs en training’ of ‘Israël Experience Jongerenfonds’.



EELCO EN KARIN SCHAAP

... zijn de ‘visie- en fakkeldragers’ van PETACH TIKVAH. Ze leven gedeeltelijk van giften en dragen de lasten van de boerderij en het terrein. Het is een geloofswerk wat financiële uitdaging kent! Wilt u overwegen het werk van PETACH TIKVAH te ondersteunen op een regelmatige basis? Met uw gift verschaft u een basis om gestalte te geven aan dit geloofswerk!