

# Het **begin** en het **einde**



Foto: Shutterstock

## PETACH TIKVAH NIEUWS

JAARGANG 17 - NR 4 - DECEMBER 2020

door Eelco Schaap

***Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.'***  
(Openbaring 22:13)

Pff, wat een jaar, 2020! een jaar waarin vele zaken in de wereld op z'n kop kwamen te staan. Hier een greep:

- Covid-19
- 3 plotselinge vredesdeals met aartsvijanden van Israël
- Record aantal van 30 ongekend heftige orkanen waarvan 12 in VS
- Operatie 'rots van Israël' - de terugkeer van 400 Ethiopische Joden naar Israël
- Politieke onrust en rellen in Israël (Israël voor de vierde keer naar de stembus in twee jaar tijd?)
- Racistische rellen
- Islamitische aanslagen en spanningen tussen Frankrijk en Turkije na de

onthoofding van een onderwijzer

- De meest omstreden verkiezingen in de VS ooit

### **JEZUS, HOOP VOOR DE VOLKEN EN ISRAËL, ALS TEKEN VAN HOOP EN LICHT VOOR DE VOLKEN**

Temidden van alle tumult hebben wij een anker in Jezus! Onze God, de God van Abraham, Izak en Jakob is onveranderd. Zijn liefde is niet grillig, emotioneel, maar gebaseerd op verbond! Wat een anker! Verbond met Abraham: *'In u zullen alle volken en generaties van de aardbodem gezegend zijn.'* (Genesis 12:3) Als je zegt: 'ik heb niets met Israël', kijk dan nog eens goed naar het woordje 'in u': wereldwijde zegen voor de volken kán je niet loskoppelen van het verbond wat God sloot met Abraham en zijn nageslacht, dat is Israël.

### **HET FALEN VAN DE KERK**

Op de Bijbelschool leerde ik dat de kerk met Pinksteren geboren is. Later ontdekte ik dat dit vervangingstheologie is, want dit vervangingsdenken sluit Israël uit. De kerk is niet geboren met Pinksteren of uit het Nieuwe Verbond. De gemeente van Israël (Exodus 12:3, 6, Ex. 29:45, Num. 16:9, Jozua 8:35) was er al eeuwen! En ja, nu ontstond tijdens het Pinksterfeest wél opschudding omdat gelovigen uit de volken (heidenen) óók vervuld werden met de Heilige Geest. Paulus schrijft hierover als een geheimenis dat eeuwenlang verborgen bleef: de volkeren (heidenen) mogen delen in de belofte aan Israël. (Efeziërs 3:6) Zij zijn mede-erfgenamen geworden, mede-genoten van de belofte. Het Nieuwe Verbond is dus niet in de eerste plaats voor de kerk, maar voor Israël, maar zij mogen wel delen hierin.

Want God had nog een groter doel, Israël jaloers maken via de heidenen. (Romeinen 11:11) Het blijft Hem om dit volk gaan! Door christelijk antisemitisme is helaas eeuwenlang precies het tegenovergestelde gedaan. Joden zijn vervolgd, de dood in gejaagd. Een anti-getuigenis waardoor we het zien op Jezus - hun eigen Messias - kapot maakten. Het moet ons tot diepe verootmoediging brengen en doen beseffen dat het roer om moet. Daarom blijven wij als PETACH TIKVAH hameren op onderwijs aan jongeren door hen het grotere plaatje van Gods grote herstelplan voor Israël én de volken te onderwijzen. De weg van God met Israël is niet afgesloten, sterker nog: ik geloof dat God wacht op ons als kerk!

### HET FALEN VAN ISRAËL

*'Ik heb u tot een licht voor de heidenvolken gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot het uiterste van de aarde.'* (Handelingen 13:47 en Jesaja 42:6) Israël's roeping is altijd geweest: een licht voor de volken te zijn, om vertegenwoordigers van God op deze aarde te zijn. *'...als je mijn woorden ter harte neemt en het verbond met Mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken - want de hele aarde behoort Mij toe. Een Koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk.'* (Exodus 19:5-6 en 1 Petrus 2:9)

Het volk Israël kreeg een priesterlijke status met een veel groter (missionair) doel, een licht voor de volken te zijn en te leven in een verbondsrelatie met God als Koning. Helaas ging het al snel mis. In plaats van dat Israël de volkeren beïnvloedde, wilde men een koning zoals de volken. God klaagt: *'Mij hebben zij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zou zijn.'* (1 Samuel 8:7) En zo volgt een cyclus van afgoderij en afval die uiteindelijk eindigt in de ballingschap...

### GODS HERSTEL VAN DE ORDE

Beide groepen, zowel de kerk (gelovigen uit de volkeren) als Israël hebben deels gefaald in de roeping die God gegeven heeft. (Romeinen 11:32) Desondanks is het evangelie (bijna) wereldwijd verkondigd. Desondanks is Israël in 1948 uit de as van de Holocaust verrezen. Desondanks is God nu een gemeente uit het Messiaanse overblijfsel in Israël aan het oprichten, een begin van het geestelijk herstel van Israël. Hij is trouw!

### VOORUITBLIK

Daarom geloof ik dat we in de dagen van de vervulling van Zacharia 8:23 komen! *'In die dagen zal het gebeuren dat tien mannen uit alle talen van de heidenvolken, vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is.'*

Deze profetie spreekt van herstel, samenwerking, eenheid! Als PETACH TIKVAH geloven we in het herstel van Gods gemeente in zijn volheid. Dáárom vinden we onderwijs aan jongeren zo belangrijk en organiseren we *Israël Experience jongerenreizen*. We geloven namelijk dat God zowel Israëlische als niet-Joodse gelovige jongeren samen in Zijn herstelplan wil gebruiken om het evangelie van de Messias van Israël te verspreiden.

### TOEKOMST

Wij zien uit naar een nieuw ontwaken van Gods gemeente - zowel in Israël als in de volkeren - om elkaar weer te gaan omarmen en te gaan samenwerken. Nu het einde van 2020 in zicht komt, proberen we biddend vooruit te kijken naar volgend jaar. Zo bidden we aangaande een nieuwe 'One new man jongeren conferentie': 'Heer, hoe verder?'

**BID U MEE? DANK U WEL!**

### DANK U WEL VOOR UW STEUN!

Zonder uw gebed en bijdragen zou het werk van PETACH TIKVAH niet mogelijk zijn. Geef alstublieft de bestemming van uw gift duidelijk aan. Ook algemene giften zijn overigens belangrijk voor het voortbestaan van ons werk! Denk aan huisvesting, ICT, website, salaris, nieuwsbrieven en kantoorkosten.

## COLOFON

Deze nieuwsbrief komt elk kwartaal uit voor donateurs en belangstellenden. U kunt de nieuwsbrieven ook op onze website downloaden.

1. PETACH TIKVAH wil jongeren mobiliseren voor Gods plan voor Israël en de volken. We doen dat o.a. door onderwijs en toerusting, praktische outreach in Israël en *Israël Experience* reizen. Zo mogen we meewerken aan het (geestelijk) herstel van Israël.
2. PETACH TIKVAH wil mensen toerusten door het geven van onderwijs. Zo is het mogelijk een *Discipelschap Training* in Israël te volgen in samenwerking met Messiaanse bedieningen.
3. PETACH TIKVAH wil een brug vormen tussen de Messiaanse gemeente in Israël en de niet-Joodse kerk. Ook helpen we in Israël's herstel samen met gemeenten en bedieningen in Israël.
4. We verlenen hulp aan Joden bij de *Alijah* en andere hulpprojecten.

In Nederland zijn we een centrum van ontmoeting, gebed, training en onderwijs vanuit bijbels/hebreeuws perspectief. We geloven in een generatie gelovigen die weet hoe te gehoorzamen aan de Heilige Geest en die door hun dagelijkse levensstijl jaloersmakend geloof demonstreren (Rom. 11:11). We geloven in het herstel van de gemeente in zijn oorsprong.

PETACH TIKVAH is gevestigd in Hooghalen (Drenthe) vlakbij het voormalige *Judendurchgangslager* Westerbork. Hiervandaan werden in de periode 1942-1944 meer dan 107.000 Joden gedeporteerd naar de vernietigingskampen, waarvan maar 5.000 het overleefden. Op het terrein langs de voormalige spoorbaan is *Camping Tikvah* ([www.campingtikvah.nl](http://www.campingtikvah.nl)) gevestigd. Het terrein wordt daarnaast ook gebruikt voor bijeenkomsten, jongerenevents en een moestuin.

Oosthalen 5 • 9414 TG Hooghalen  
T 0593 - 59 20 97 • E [info@petachtikvah.org](mailto:info@petachtikvah.org)  
[www.petachtikvah.org](http://www.petachtikvah.org) • Lid van Israëlplatform.nl  
IBAN: NL75 RABO 0382896408  
BIC: RABONL2U  
Al uw giften zijn belastingaftrekbaar!

Vormgeving: Sjoel, Hoogeveen ([sjoel.nl](http://sjoel.nl))



  
**PetachTikvah**  
door of hope



Wij wensen iedereen Gods rijke zegen toe in het komende jaar. God is goed, wat er ook gebeurt op het wereldtoneel. Welke boodschappen er ook worden verteld. Waarheid of leugen. Woorden van angst, bedreiging, verwarring en complotten, laat onze blik op Hem gericht zijn! - **EELCO EN KARIN SCHAAP**