



75 JAAR ISRAËL

...aftellen naar Pinksteren

Ben Goerion verklaart de onafhankelijkheid, 14 mei 1948.



PETACH TIKVAH NIEUWS

JAARGANG 20 – NR 2 – MEI 2023

door Eelco Schaap

75 jaar geleden, op 14 mei 1948, kondigde David Ben Goerion de onafhankelijkheid van Israël als Joodse staat af. De profeet Ezechiël zag al hoe het Joodse volk uit de as van de Shoah zou verrijzen: 'Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden!' En middenin deze hopeloosheid verklaart God dan 'Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en u brengen in het land van Israël.' (Ezechiël 37:11-12) Hoe bijzonder is deze profetie in vervulling gegaan!

Verzoening voor de wereld

Tijdens een gebedsreis door Duitsland en Polen heb ik ooit een bijzondere ervaring gehad in (voormalig) vernietigingskamp Treblinka. We zouden avondmaal vieren en 'toevallig' was het Jom Kippoer, Grote Verzoendag. We lazen Romeinen 11, vers 11-15: 'zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om het tot jaloersheid

te verwekken' ... En dan staat er: 'Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden?'

Verwerping die verzoening voor de wereld betekent? Paulus leert hier dat er een relatie is tussen deze verstrooiing/verwerping en de verspreiding van het evangelie naar (niet-Joodse) volken. Technisch lees ik het, maar ik kan het niet bevatten. Toch drong opeens dit Woord met een schok tot me door: het feit dat ik Jezus heb mogen leren kennen, verzoend ben met God door de Messias van Israël, heeft *alles* te maken mét de geschiedenis van Gods volk en óók met deze afschuwelijke plek van vernietiging en verwerping. Een plek waar meer dan 900.000 mannen, vrouwen, kinderen en baby's de gaskamers werden in gejaagd.

Maar waarom was het nu juist de christelijke wereld die de Holocaust, deze ver-

werping van Gods volk mogelijk maakte? Want leerde Paulus niet dat de redding van de niet-Joodse wereld juist bedoeld is om het Joodse volk jaloers te maken? Op hun Messias, Jesjoea ... *zodat sommigen uit hen behouden worden!* (Romeinen 11:11, 14) En waarschuwde Paulus niet juist de heidenen om zich niet boven hen te verheffen? Heer, vergeef onze onverschillige en vaak superieure houding! (ik identificeer me hier met de christelijke wereld)

Ik heb alle antwoorden niet, maar wat ik wél weet is dat God, na 2000 jaar nog steeds wacht op jou en mij! De christelijke wereld heeft zoveel aan het Joodse volk te danken en hun tegelijkertijd zoveel ontnomen. Laten we daarom God gehoorzaam worden en in nederigheid over hun Messias getuigen op een jaloersmakende manier! Paulus' oproep is niet in de verleden tijd geschreven, maar in de tegenwoordige tijd en daarom zó actueel. Dáárom proberen wij vanuit *PETACH*

~ Lees verder op pagina 2 >>

TIKVAH de jonge generatie te onderwijzen en te trainen, organiseren we bijvoorbeeld een *One New Man jongerenconferentie* en reizen naar Israël.

Het roer om

Ook na 2000 jaar kerkgeschiedenis is het nog niet te laat. Veel christenen denken dat ze niets hoeven te doen omdat God zelf een bedekking heeft gelegd over Israël. Maar dat is fatalisme! Als dat zo is, waarom predikten de apostelen dan nog het Evangelie, altijd eerst in de synagoge? Dat had dan toch geen zin? Nee, zegt Paulus: *'de bedekking wordt tenietgedaan in Christus ... wanneer het zich bekeert, wordt de bedekking weggenomen'* (2 Korintiërs 3:14-16). Daarom is er geen excuus: God daagt je uit vanuit persoonlijke relatie te getuigen in nederigheid (!) en wijsheid over Jesjoea, hun Messias. Of omarm, steun, zoek verbinding met de Messiaanse beweging in Israël!

'The final countdown' ...

De tijd tussen Pesach en Shavoet (Pinksteren) wordt de *Omertelling* (Leviticus 23:15) genoemd. Er worden letterlijk dagen geteld tot de 50e dag, de dag waarop het *Wekenfeest*, Pinksteren aanbreekt. Het is als het 'aftellen' voor de lancering van een raket, een tijd van verwachting voor de uitstorting van de Heilige Geest. Jesjoea beloofde dat zijn volgelingen gedoopt zouden worden in de Heilige Geest en *kracht* zouden ontvangen als de Heilige Geest over hen zou komen (Handelingen 1:5, 8).

Israël is dan wel een levende natie geworden, maar het werkelijk voorzegde geestelijk herstel moet nog plaatsvinden! Ezechiël zag pezen, vlees en een huid over de dorre doodsbeenderen trekken, maar er was geen geest in hen. (Ezechiël 37:8). Daarom mogen we samen met Ezechiël

profeteren: *'Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. Ik profeteerde zoals Hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten.'* (Ezechiël 37:14)

Laten we aftellen, verwachten, bidden en profeteren, net zoals Ezechiël en Paulus, dat Gods volk nu ook geestelijk tot leven wordt gewekt! Hun aanneming is 'leven uit de doden!' (Romeinen 11:11-15). Dat is niets anders dan de opstandingskracht van God! Verderop schrijft hij het zo: *'dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden'* (Romeinen 11: 25-26).

Dus verwacht, profeteer en bid dat Gods Geest in Israël gaat doorbreken! 

FINANCIËLE HULP EN GEBED NODIG VOOR REVIVE ISRAEL Discipleship Community



Vanuit *PETACH TIKVAH* hebben we ruim 20 jaar een vriendschapsband en partnerschap met de leiders van *Revive Israel/Tikkun Global* en vanuit die achtergrond vertegenwoordigen we *Revive Israel* ook in Nederland.

Financiële hulp en gebed nodig

Youval en Valerie Yanay zijn de leiders van *Revive Israel*. Zo is er een *Discipleship Community Farm* opgezet: een combinatie van biologische landbouw, discipelschap en gemeenschapsleven.

Gedurende de werkdag wordt tijd vrijgemaakt voor lofprijzing, gebed, bijbellezen of om vragen te stellen. Sinds de start waren er al meerdere trainingsprogramma's en kwamen zowel mensen met een ultra-orthodoxe achtergrond als mensen met een moslimachtergrond tot geloof!

Tijdens de *Israël Experience jongerenreis* hebben we een ochtend als groep meegewerkt op de farm. *REVIVE ISRAËL* is als bediening tot volwassenheid

gegroeid en sinds enkele maanden losgekoppeld van *Tikkun Global*. Dit is een grote stap met financiële uitdagingen omdat voorheen alle financiën via *Tikkun Global* liepen. Vanuit *PETACH TIKVAH* bevelen we dit project van harte bij u aan omdat dit een kans is het Koninkrijk van God in Israël te brengen en jongeren in Israël te bereiken. *PETACH TIKVAH* heeft een hart voor de jonge generatie in Israël en ziet ernaar uit dat Gods Koninkrijk in Israël kan doorbreken. En Israël écht zegenen kan namelijk niet zonder Jezus centraal te stellen!

Wil je daarom overwegen om het werk van REVIVE ISRAEL te ondersteunen? Dit is echt cruciaal en strategisch werk in Gods Koninkrijk. Vergeet niet bij je gift te vermelden 'PROJECT REVIVE ISRAEL'.

REVIVE ISRAEL



TERUGBLIK ISRAËL EXPERIENCE JONGERENREIS



Afgelopen maart was er weer een Israel Experience Jongerenreis. Lees hier de verslagen van Melissa en Sylvia.

Van 'ver van mijn bed' tot grote verwachting ...

Nooit gedacht dat ik ooit naar Israël zou gaan! Ik had er ook nooit een gevoel bij of verlangen naar. Tja, in de Bijbel wordt er wel vaak over gesproken, maar het bleef een 'ver van mijn bed show'. Maar, nadat meerdere mensen in onze omgeving zo enthousiast uit Israël terugkwamen, groeide mijn nieuwsgierigheid. We meldten ons aan voor de reis, maar ik wist niet wat ik moest verwachten. Ik dacht dat het vooral fijn zou zijn als ik door deze reis de Bijbel beter zou begrijpen. Tien dagen lang reisden we van West naar Oost en van Noord naar Zuid. We spraken meerdere Joodse mensen en mochten veel leren van de gidsen en onze reisleiders Eelco en Karin. We waren op verschillende plekken: een gastgezin, op een centrum voor discipelschapstraining, hostels en in de woestijn. We reden op kamelen, zwommen in de Dode Zee en slenterden door de winkelstraatjes van Jeruzalem. En dat met een geweldige groep superleuke en lieve mensen! Een groep die er voor elkaar was en samen God grootmaakte. Na de reis had ik nog even vrij om te 'landen' en hoe meer de tijd verstreek, hoe meer ik mij realiseerde op wat voor bijzondere plekken we zijn geweest. Wat een voorrecht om met deze reis mee te mogen gaan! Israël is niet zomaar een land dat veel in de Bijbel voorkomt. Het is een land met een rijke historie! Er is veel gaande in het heden, maar nog veel belangrijker: het speelt een grote rol in onze toekomst! We zijn er allemaal onderdeel van. Door deze reis en de vele mooie verhalen die we gehoord hebben, merk ik dat ik hier en daar mijn Bijbelkennis wel mag bijspijkeren. Ik ben nu meer gemotiveerd om de Bijbel te lezen. Niet alleen omdat ik er nu een beter beeld bij heb, maar vooral om te groeien in mijn relatie met God!

Melissa



Een reis om nooit te vergeten ...

'Vertrouw op God en zet alle zorgen opzij!' Na tien jaar konden wij eindelijk deze

ISRAËL EXPERIENCE reis maken. De zorgen om

geld, onze kinderen en de mogelijke beperkingen van corona zetten we even opzij. Bleef over: 'wij willen naar Israël'. Het was een reis om in onze herinnering te bewaren. Vooraf had ik geen bepaalde verwachtingen, maar ik had wel de wens dat de Bijbel tot mij zou spreken en dat het mijn interesse voor het lezen van de Bijbel zou vergroten. Nu, na de reis leeft de Bijbel veel meer! Ik weet nu beter waar de verhalen zich hebben afgespeeld en hoe het voelt om te wandelen in het land. Je ervaart een bepaalde sfeer met de mensen om je heen. De groepssamenstelling was heel fijn en heeft ook vriendschappen verdiept die daarvoor oppervlakkig waren. De woestijn vond ik een fantastische ervaring, maar ook om de handen uit de mouwen te steken in de moestuin bij REVIVE ISRAEL. Tof om te zien hoe snel je tijdens het omspitten met elkaar in een gesprek komt, waar je van te voren niet over hebt nagedacht. Het was een unieke belevenis, een intens programma, maar supergaaf wat we hebben gezien, gehoord en beleefd. Het programma zat goed in elkaar en de ervaring van Eelco en Karin is goud waard!

Sylvia

Nieuw! ~ Doneren met een QR-code



De acceptgiro verdwijnt per 1 juni 2023. Als u met uw telefoon deze QR-code scant (vanuit de betaalapp van uw bank of uw camera) kunt u direct aan PETACH TIKVAH doneren zonder extra kosten. Dit is een veilige betaalmethode.

BIJEENKOMSTEN

- **Bijbelstudie & gebed:** elke dinsdag & donderdag ~ van 9:00 tot ca. 10:00 uur
 - **One New Man jongerenconferentie:** 16 t/m 18 juni 2023 voor jongeren van ca. 17-35 jaar (zie verder petachtikvah.org/onenewman)
 - **Jongerenmeetings:** elke 2-3 maanden bijbelstudie en quality time; zaterdag 7 oktober en 2 december ~ 10:00-15:00 uur
 - **Israël jongerenreis:** 15 t/m 25 februari 2024 (voorjaarsvakantie)
Organisatie: PETACH TIKVAH ~ petachtikvah.org.
- Elke zaterdag is er om 17.00 uur een **samenkomst** bij Deur van Hoop.
Organisatie: Deur van Hoop ~ deurvanhoop.nl.

ONE NEW MAN KAMPEERWEEKEND 16 T/M 18 JUNI 2023

In het One New Man weekend staat Gods plan met Israël en de volken centraal en gaat het over relaties. Allereerst met Jezus, maar ook over de relatie met Messiaanse gelovige Joden in Israël en wat dat met de generatie jongeren van nu te maken heeft!

Van vrijdag 16 t/m zondag 18 juni 2023 zal er weer een One New Man jongerenconferentie op het terrein van Camping Tikvah plaatsvinden. Het is een driedaags kampeeravontuur voor jongvolwassenen samen met Messiaanse sprekers uit Israël. Het weekend wordt georganiseerd door *PETACH TIKVAH*, in samenwerking met *DEUR VAN HOOP* en *REVIVE ISRAËL*. Speciaal voor dit weekend nodigen we Messiaanse gelovigen uit Israël en Frankrijk uit om onderwijs te geven. Er is tijd voor worship, gebed, onderwijs, getuigenissen, persoonlijke verhalen en vragen. Maar ook voor gezelligheid (kampvuur) en (sport)activiteiten om elkaar beter te leren kennen.

Locatie: Camping Tikvah Hooghalen

Doelgroep: van 17 tot ca. 35/40 jaar, gezinnen zijn welkom

Kosten: € 65,00 p.p. Kinderen vanaf 2 jr: € 5,00. (kinderopvang wordt door de ouders onderling geregeld)

Opgeven: voor 3 juni 2023



COLOFON

Deze nieuwsbrief komt elk kwartaal uit voor donateurs en belangstellenden. U kunt de nieuwsbrieven ook op onze website downloaden.

1. PETACH TIKVAH wil jongeren mobiliseren voor Gods plan voor Israël en de volken. We doen dat o.a. door onderwijs en toerusting, praktische outreach in Israël en Israël Experience reizen. Zo mogen we meewerken aan het (geestelijk) herstel van Israël.
2. PETACH TIKVAH wil mensen toerusten door het geven van onderwijs. Zo is het mogelijk een Discipelschap Training in Israël te volgen in samenwerking met Messiaanse bedieningen.
3. PETACH TIKVAH wil een brug vormen tussen de Messiaanse gemeente in Israël en de niet-Joodse kerk. Ook helpen we in Israël's herstel samen met gemeenten en bedieningen in Israël.
4. We verlenen hulp aan Joden bij de Alijah en andere hulpprojecten.

In Nederland zijn we een centrum van ontmoeting, gebed, training en onderwijs vanuit bijbels/hebreuws perspectief. We geloven in een generatie gelovigen die weet hoe te gehoorzamen aan de Heilige Geest en die door hun dagelijkse levensstijl jaloersmakend geloof demonstreren (Rom. 11:11). We geloven in het herstel van de gemeente in zijn oorsprong.

PETACH TIKVAH is gevestigd in Hooghalen (Drenthe) vlakbij het voormalige Judendurchgangslager Westerbork. Hiervandaan werden in de periode 1942-1944 meer dan 107.000 Joden gedeporteerd naar de vernietigingskampen, waarvan maar 5.000 het overleefden. Op het terrein langs de voormalige spoorbaan is Camping Tikvah (www.campingtikvah.nl) gevestigd. Het terrein wordt daarnaast ook gebruikt voor bijeenkomsten, jongerenevents en een moestuin.

Oosthalen 5 • 9414 TG Hooghalen
T 0593 - 59 20 97 • E info@petachtikvah.org
www.petachtikvah.org • Lid van Israëlplatform.nl
IBAN: NL75 RABO 0382896408
BIC: RABONL2U
Al uw giften zijn belastingaftrekbaar!



Vormgeving: Sybe de Vos, Sjoelal (sjoelal.nl)

PetachTikvah
door of hope



EELCO EN KARIN SCHAAP

zijn de 'visie- en fakkeldragers' van PETACH TIKVAH. Ze leven gedeeltelijk van giften en dragen de lasten van de boerderij en het terrein. Het is een geloofswerk dat financiële uitdagingen kent! Wilt u overwegen het werk van PETACH TIKVAH te ondersteunen op een regelmatige basis? Met uw gift verschaft u een basis om gestalte te geven aan dit geloofswerk!